

# Στη Νίκαια αλλά και παντού ΟΙ ΣΒΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ, Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Η προκήρυξη αυτή μοιράστηκε τον Νοέμβριο του 2018 από την αντιφασιστική συνέλευση *autonome antifa*



Ήταν το Γενάρη του 2012 όταν διαδηλώσαμε, στους ίδιους περίπου δρόμους που διαδηλώνουμε και σήμερα στη γειτονιά της Νίκαιας. Ένα μήνα μετά είχαμε κολλήσει και μια αφίσα στους τοίχους με τίτλο «Τι γυρεύουν οι νεοναζί στη Νίκαια;». Υποστηρίζαμε τότε ότι αυτό που βρισκόταν σε εξέλιξη, ήταν η οργανωμένη και από κοινού προσπάθεια της μαφίας, των μπάτσων και των ναζί (έννοιες μεταξύ τους σύμφυτες), να μετατρέψουν τη γειτονιά μας σε Άγιο Παντελεήμονα. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή όπου η μαφία κάνει της δουλειές της ανενόχλητη, οι μπάτσοι βγάζουν φραγκάκια από τις προστασίες σε νυχτερινά μαγαζιά και τα ρατσιστικά πογκρόμ στις πλατείες είναι καθημερινό φαινόμενο. Όλα αυτά δυστυχώς δεν τα βγάζουμε απ' το κεφάλι και τη ζωηρή μας φαντασία. Αποτελούν πέρα για πέρα πραγματικά γεγονότα και σχέδια που εξυφάνονταν την περίοδο εκείνη. Μπορεί το όλο σχέδιο τελικά να ξεφούσκωσε άδοξα από το Σεπτέμβριο του '13 με τη δολοφονία του Π. Φύσσα, ωστόσο εκείνη η κατάσταση δεν πρέπει να ξεχαστεί αλλά να μας γίνει μάθημα για το μέλλον.

## 1. Θυμάστε τον κύριο Γιοβαννίδη;

Ο διαβόητος (πρώην πλέον) διοικητής του τμήματος ασφαλείας της Νίκαιας έχει να επιδείξει πλούσιο βιογραφικό στη μαφία και το φιλοναζισμό. Οι βασανισμοί μεταναστών μέσα στο τοπικό Α.Τ. ήταν για χρόνια κοινό μυστικό στη γειτονιά. Η δολοφονία το 2009 του Πακιστανού μετανάστη Μοχάμεντ Καμράν Ατίφ, στο σπίτι του στην Ηλιουπόλεως από μπάτσους, ήταν μια ακόμα τέτοια ιστορία που «στράβωσε». Φυσικά για την υπόθεση δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανείς. Μάλιστα ο Γιοβαννίδης είχε κυνικά δηλώσει τότε ότι «ασκήθηκε η απαραίτητη βία για τη σύλληψή του». Εντύπωση είχε προκαλέσει τον Ιούλιο του 2013 η παρουσία του στα δικαστήρια, στη δίκη του εφοπλιστή Ρέστη<sup>1</sup> και το ξέσπασμά του με βρισιές στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκιση του<sup>2</sup>. Πολλοί ήταν αυτοί που τον είχαν δει με πολιτικά στο πίσω μέρος μοτοπορείας που έκανε η Χ.Α. στη γειτονιά. Ο αριθμός του τηλεφώνου του είχε βρεθεί σε κινητό πιτσιρικάδων ναζί που έφαγαν φάπες. Τέλος, (αν και σίγουρα ξεχνάμε διάφορα) κατονομάζεται σε ένορκη κατάθεση μάρτυρα πρώην μέλους της Χ.Α. ως πληροφοριοδότης του πυρήνα της Νίκαιας<sup>3</sup>. Για την ιστορία ο Δημήτρης Γιοβαννίδης συνεχίζει να είναι εν ενεργεία αστυνομικός αν και αποπέμφθηκε από διοικητής του Α.Τ. Νίκαιας.

## 2. Μαφία εν δράσει

Είναι φιλότιμες οι προσπάθειες ενός μεγάλου κομματιού της αριστεράς να μας πείσει για το πόσο ναζιστές ήταν οι ναζιστές. Εντάξει δε λέμε, ήταν αρκετά γραφικοί με τα ξυρισμένα κεφαλάκια τους και τις φόρμες παραλλαγής τους, να βγαίνουν φωτογραφίες και να σφίγγονται. Ωστόσο, αυτό είναι περισσότερο θα λέγαμε το γελοίο κομμάτι της υπόθεσης. Επιλέγουμε λοιπόν να εστιάζουμε καλύτερα στα υλικά συμφέροντα γύρω απ' τα οποία περιστρέφονται οι φασίστες καθώς αποδεικνύεται συνήθως αρκετά παραγωγικότερο. Μπορεί λοιπόν κανείς (αν αντέχει τη βλακεία των ασπόνδυλων) να ακούσει από τις δημοσιευμένες στο διαδίκτυο τηλεφωνικές

συνομιλίες τους, τις διάφορες δουλιτσες από τις οποίες βγάζανε λεφτάκια αρκετοί από αυτούς τους αγνούς εθνικιστές. Από μπραβιλίκια και προστασίες σε νυχτερινά μαγαζιά και στριπτιτζάδικα, μέχρι τον έλεγχο του παρεμπορίου στις λαϊκές, η οργάνωση είχε να προσφέρει μεροκάματο σε πολλούς:

A: «Δε φαντάζεσαι τι λέει η τηλεόραση – ότι τα παίρνουμε από Πακιστανούς για προστασίες»

B: «Αλήθεια είναι αυτό... Οι δικοί μας Νικαιώτες πηγαίνανε σε παπούδες, σε περίπτερα και σε Πακιστανούς και τα παίρνανε...»

Σε άλλο σημείο:

«...άμα δεν μιλάγανε (Οι Αθηναίοι) με τον π... τον Γιοβανίδη και τους άλλους, δεν θα έβγαίνε ότι είμαστε μαζί με την Αστυνομία».

Αλλού:

«...ετοιμαζόμαστε να δουλέψουμε στο Caramella τώρα ρε!»

Στην ίδια συνομιλία:

A: «Μπράβους εκεί δεν είχε;»

B: «Αφού αυτός το έχει προστασία εκεί ρε, ο Άγγελος»<sup>4</sup>

### 3. Φασίστες με αυτοπεποίθηση

Έχουμε την άποψη ότι κανένα ρατσιστικό πογκρόμ δεν συμβαίνει ποτέ αυθόρμητα. Ασχέτως του αν το γνωρίζει ή όχι ο τελευταίος βλαμμένος ναζί που συμμετέχει σε ένα τέτοιο, στην πραγματικότητα αυτό έχει δεν οργανωθεί επί τόπου, στην την πλατεία που λαμβάνει χώρα. Όπως και το πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας το 2011, έτσι και οι επιθέσεις και τα κυνηγητά σε βάρος μεταναστών στη Νίκαια, γίνονταν πάντα όχι απλά με την ανοχή αλλά με τις ίδιες τις πλάτες και υπό την οργάνωση της αστυνομίας. Οι φασίστες στη γειτονιά μας δηλαδή, είχαν την κάλυψη της αστυνομίας και το γνώριζαν καλά. Ήταν αυτό που τους έδινε την αυτοπεποίθηση να φοράνε εμφανώς τα γελοία μπλουζάκια τους και να βαράνε μετανάστες μπροστά σε κόσμο μέρα μεσημέρι χωρίς να ρισκάρουν τη σύλληψη. Ήταν αυτή τους η επίγνωση της παρακρατικής τους ιδιότητας που τους έκανε (λανθασμένα όπως αποδείχτηκε) να μιλούν με άνεση για τα κατορθώματά τους από το τηλέφωνο χωρίς να φοβούνται. Μια πτυχή μάλιστα, της δολοφονίας του Π. Φύσσα, είναι και αυτή η αυτοπεποίθηση των φασιστών για την οποία μιλάμε. Η αίσθηση δηλαδή ότι μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν στο δρόμο, αφού δεν θα τους πείραζε η αστυνομία.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν την δολοφονία του Φύσσα πρέπει να εμπεδωθούν με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο από τον οποίο μας παρουσιάστηκαν. Όχι, δεν ξεμπερδέψαμε με το φασισμό σε αυτή τη χώρα επειδή δικάζεται η χρυσή αυγή, ούτε θα μας σώσει το κράτος από αυτόν· είναι άλλωστε σάρκα απ' τη σάρκα του. Τα υλικά συμφέροντα που οι ναζί εκπροσωπούσαν δεν έπαψαν να υπάρχουν, ούτε η μαφία εξαφανίστηκε από τη γειτονιά μας. Η πρόσφατη άλλωστε περίπτωση των «διεφθαρμένων αστυνομικών» που έκλεβαν Πακιστανούς που πουλούσαν λαθραία τσιγάρα είναι ενδεικτική και αποτελεί την εξέλιξη της ίδιας διαδικασίας. Αυτή τη φορά έβγαλε τον μανδύα του ναζισμού και φόρεσε τη στολή των μπάτσων. Η ουσία ωστόσο παραμένει ίδια. Όποιος έχει μια στάλα μυαλό καταλαβαίνει ότι οι μπάτσοι δεν έκλεβαν απλώς, αλλά εμπλέκονταν

άμεσα και έλεγχαν το εμπόριο των λαθραίων τσιγάρων.

Τέλος, η κρατική πολιτική της υποτίμησης της εργατικής δύναμης ντόπιων και μεταναστών εργατών συνεχίζει και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε εξέλιξη με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Η ανάγκη να βγάλουμε όλοι μαζί το σκασμό απέναντι στα κρατικά σχέδια παραμένει η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία τους.

Ξέρουμε ότι τα παραπάνω είναι περισσότερο από αρκετά για να καταστήσουν την επαναμόρφωση των φασιστών στη γειτονιά μας, σοβαρή μελλοντική πιθανότητα. Ξέρουμε όμως και κάτι πιο αισιόδοξο. Μαζί με την άνοδο της, η χρυσή αυγή δημιουργούσε αναπόφευκτα και το αντίπαλο δέος. Είμαστε όλοι και όλες που δεν ψήνονται μια να βγάλουν το σκασμό. Είμαστε οι οπαδοί στις κερκίδες που δεν είναι λακέδες κανενός μαφιόζου και δε γουστάρουν σβάστικες στη γειτονιά μας. Είναι οι γυναίκες που δεν ανέχονται την υποτίμηση και το σεξισμό στη ζωή τους. Είμαστε όλες αυτές που δεν ρουφιανεύουν στις δουλειές. Είναι μια ατελείωτη λίστα με όλους εκείνους που δεν έφαγαν το παραμύθι και κατάλαβαν ότι συλλογικό τους συμφέρον δεν είναι με τους φασίστες και τ' αφεντικά. Όσο βέβαια δεν οργανωνόμαστε τα πράγματα γίνονται ευκολότερα για τους ναζί. Υποσχόμαστε όμως στους τελευταίους, πως την επόμενη φορά που θα πατήσουν το πόδι τους στη γειτονιά μας, τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα όσο τη προηγούμενη.

### Σημειώσεις

- 1 Ο Βίκτωρας Ρέστης μαζί με το στενό του συνεργάτη και επίσης εφοπλιστή Αν. Πάλλη εμπλέκονται σε επιχειρηματικό/τραπεζικό σκάνδαλο και έχουν κατηγορηθεί για σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή. Πρόσφατα αθωώθηκαν αμφότεροι.
- 2 Από zougla.gr
- 3 «Καρφιά» από κερφα για τη δίκη της Χ.Α., εφημερίδα των συντακτών 6/3/2015
- 4 Τα συγκεκριμένα αποσπάσματα είναι από τις τηλεφωνικές συνομιλίες του χρυσαυγίτη Νίκου Αποστόλου.

Οι **autonome antifa** που συζητήσαν, πλήρως και μοιράζουν αυτή την προκήρυξη είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που συζητάει και δρα στην Αθήνα.

“**Συνέλευση**”: Δηλαδή οριζόντια οργάνωση -άνεργοι και εργαζόμενοι, μαθητές και φοιτητές, άντρες και γυναίκες πουμαζεύονται και αποφασίζουν όλοι μαζί.

“**Αντιφασιστική**”: Δηλαδή, όλοι μας καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως ετούτη η κοινωνία είναι μια ταξική κοινωνία· και ότι μέρα με τη μέρα γκρεμίζεται στα κεφάλια μας, ακριβώς όπως τα είπαμε παραπάνω. Η μοναξιά, ο ρατσισμός και η ρουφιανιά που βασιλεύουν γύρω μας, είναι τα μπάτσα από αυτό το γκρέμισμα.

**Autonome Antifa** - Αντιφασιστική Συνέλευση: Δηλαδή, μπροστά σε αυτό το γκρέμισμα, να μην είμαστε ούτε μόνι, ούτε φοβισμένοι, ούτε αδύναμοι.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**autonome antifa** ★

[autonome.antifa@yahoo.com](mailto:autonome.antifa@yahoo.com)

[autonomeantifa77.wordpress.com](http://autonomeantifa77.wordpress.com)

