

ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΟ RESPECT!



ΣΤΙΣ ANTIFA

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Προκήρυξη που μοιράζεται σε σχολεία της Καλλιθέας, της Νέας Σμύρνης και του Φαλήρου από την συνέλευση του antifa south

12.2018



Τελικά η φάση με τις εθνικιστικές «καταλήψεις» αποδείχτηκε μια τεράστια απάτη. Οι φασίστες κοροϊδεύονταν ότι είδαν «χιλιάδες εθνικιστές μαθητές» μπας και το πιστέψουν, οι αριστεροί κοροϊδεύαν ότι είδαν «χιλιάδες εθνικιστές μαθητές» μπας και πάρουν κανά ψήφο, αλλά το όλο πράγμα έκανε τη γύρα του στον κόσμο του ίντερνετ και μετά πέθανε ήσυχια ήσυχια, σα να μην είχε συμβεί ποτέ. Οι ορκισμένοι «μακεδονομάχοι», οι υποστηρικτές του πρακτορίσκου Κατσίφα, τα κάθε λογής φασιστάκια που είχαν δει όραμα ότι θα φτιάξουν εθνικιστικό κίνημα στα σχολεία προσγειώθηκαν στην σκληρή πραγματικότητα. Δεν είναι μόνον ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών και μαθητριών τους έριξε άκυρο • είναι κιόλας ότι οι ελάχιστες «καταλήψεις για τη Μακεδονία» φυλάσσονταν από μπάτσους, έτσι για να δώσουν νέο βάθος στην έννοια της ξεφτίλας.

Πήγαμε και μεις, και κάποιοι πάμε ακόμη, στα σχολεία της Καλλιθέας, του Φαλήρου και της Νέας Σμύρνης. Κι ως τέτοιοι καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ότι ο λόγος για τον οποίο «οι καταλήψεις για τη Μακεδονία» δε φτούρησαν στις περιοχές μας (αλλά ούτε κι οπουδήποτε αλλού, εδώ που τα λέμε) ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ με το γεγονός ότι οι σημερινοί μαθητές και μαθήτριες γουστάρουν να κάνουν μάθημα. Η ιδέα ότι οι «καταλήψεις για τη Μακεδονία» δεν πέτυχαν επειδή οι μαθητές και οι μαθήτριες θέλουν τα «σχολεία τους ανοιχτά», εκτός από λανθασμένη είναι και επικίνδυνη. Ξέρουμε και ξέρετε καλά ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μια μηχανή πειθάρχησης, διακρίσεων και βαρεμάρας. Το πρωινό ξύπνημα, η εξουσία του καθηγητή, η βαθμολόγηση συμπυκνώνουν την ουσία αυτού που ονομάζεται «εκπαίδευση». Καθόλου παράξενο που το «ανοιχτό σχολείο» και την εύρυθμη λειτουργία του, τα έχουν χεσμένα δεκάδες χιλιάδες μαθητές, και σήμερα, και χτες, κι αύριο.

Υποστηρίζουμε ότι οι «καταλήψεις για τη Μακεδονία» απέτυχαν παταγωδώς επειδή απέναντί τους βρήκαν τη μαχητική αντίσταση πολλών χιλιάδων αγοριών και κοριτσιών σαν κι εμάς. Είναι μια αντίσταση που δε συνέβη με σχέδιο, δεν αποφασίστηκε σε κάποιο κομματικό γραφείο, δεν οργανώθηκε κάπου έξω από τα σχολεία, αλλά γεννήθηκε σε κάθε σχολική αίθουσα, σε κάθε προαύλιο, σε κάθε σχολικό κτίριο στην Αθήνα κι αλλού. Ήταν μια αντίσταση που δε γεννήθηκε χτες, αλλά συμβαίνει κάθε μέρα, με κάθε αφορμή. Κι ήταν εξαιτίας αυτής της αντίστασης, δηλαδή της συλλογικής άρνησης κάποιων χιλιάδων μαθητών και μαθητριών να αφήσουν τις φασιστικές ιδέες να βρωμίζουν τα σχολεία τους, που οι «καταλήψεις για τη Μακεδονία» έφαγαν πακέτο.

Δεν έγιναν όλα αυτά τυχαία.

Τη στιγμή που μιλάμε, τα σχολεία μας είναι πολυεθνικά. Ένα μεγάλο κομμάτι των σημερινών μαθητών και μαθητριών δεν έχουμε κανένα λόγο να ταυτιζόμαστε με την εθνική προπαγάνδα για τους Μεγαλέξανδρους, και τους κακούς Τούρκους, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε τα παραμύθια ότι η Ελλάδα είναι το πιο «φιλειρηνικό» κράτος στον κόσμο.

Τη στιγμή που μιλάμε, ένα μεγάλο μέρος της μαθητικής κοινότητας καταλαβαίνουμε ότι η «ελληνικότητα» της Μακεδονίας είναι στην πραγματικότητα ο διακαής πόθος του ελληνικού κράτους να κυριαρχήσει στη βαλκανική χερσόνησο. Η «ελληνικότητα» της Μακεδονίας είναι ιδεολογική προετοιμασία για πόλεμο, είναι μίσος για ανθρώπους που

δεν τους ξέρουμε καν, είναι πρόσκληση στους κάθε λογής φασίστες να βγουν από τις τρύπες τους και να αναλάβουν δράση.

Τη στιγμή που μιλάμε, ένα μεγάλο μέρος της μαθητικής κοινότητας καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματά μας είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δέκα φασιστάκια που προσπάθησαν να κάνουν «καταλήψεις για τη Μακεδονία». Ζούμε σε εποχές πολεμικής προετοιμασίας και φασισμού, σε εποχές που το μεγάλο κρατικό στόμα μας λέει ότι είμαστε αναλώσιμοι.

Όσες και όσοι φτύσατε στα μούτρα τις «καταλήψεις για τη Μακεδονία», όσες κι όσοι σιχτηρίσατε, όσες κι όσοι θέλατε κάτι να πείτε, αλλά ντραπήκατε ή φοβηθήκατε, όσες κι όσοι κάνατε αντιφασιστική κατάληψη, όσες κι όσοι σπάσατε φασιστική «κατάληψη», όσες κι όσοι δεν ψηθήκατε με τις πατριωτικές μαλακίες θα πρέπει να αισθάνεστε περήφανες και περήφανοι. Είστε (και είμαστε) κομμάτι μιας πολυπληθούς αντιφασιστικής κοινότητας - η τελευταία ελπίδα που έχει αυτή η κοινωνία για να μην κατρακυλήσει στο φασισμό και στον πόλεμο.

Είναι γι' αυτό που στέλνουμε την αγάπη μας σε όλες τις antifa μαθήτριες και μαθητές. Και τους λέμε, για να τ' ακούσουμε και μεις:

Γεια στα χέρια σας αδέρφια!

Είμαστε πολλοί,

είμαστε παντού,

είμαστε antifa!

antifa south

antifasouth161.wordpress.com

antifa.south@gmail.com

